

30.8.2018

## מכתב להורים לפתיחת שנה"ל תשע"ט

פתחו את השער / קדיה מולודובסקי

"פתחו את השער פתחוהו רחב

עבור תעבור פה שרשרת זהב

אבא ואמא, ואח ואחות

וחתן וכלה במרכבת קלה. "

הורים יקרים שלום רב,

הכניסה הסמלית בשערי בית הספר באחד בספטמבר, היא רק כניסה אחת, בשער אחד. יחד איתה, נכנסים ילדינו גם בשער אחר, שערים אחרים – שערי הגילוי, המחקר, היצירה, הדעת. שערים אלו קשים לכניסה הרבה יותר כי גילויים מותנה בנכונות – של התלמיד ושל המורה כאחד, לאתר את האיכות הגלומה בדעת, במקצוע, במפגש עם הידע החדש. לא פעם אין זה קל. נדמה שאיכויות הדעת, הן "פנינים חבויות", הנעלמות לגמרי בתוך סבך היום יום. אך לעיתים – ונדמה כאילו זה קורה בדרך פלא, מסיימת המורה את השיעור ובלבה הבנה מוחלטת שעכשיו "קרה משהו", אותו נס פלאי ובלתי ברור – הייתה למידה של אמת, התרגשות אמת, גילוי אמת.

שמי איתי דינר ואני המנהל החדש של בית ספר תפן. אני אב לאופיר, אדר ונעמה, בן זוגה של מאיה, מתגורר בהר חלוץ. אני בעל תואר ראשון ותואר שני במדעי המחשב, ובעל ניסיון של למעלה מעשור בעולם ההייטק.

את צעדיי הראשונים בחינוך עשיתי לפני כ- 20 שנים, עת זכיתי להיות חלק מצוות הקמה של בית חינוך 'מישלב' בחיפה, בו חינכתי את כיתות י"א -י"ב, הגשתי לבגרות

במתמטיקה ושימשי כחבר בצוות הניהול. בית החינוך אסף לחיקו נערות ונערים שנשרו ממערכות החינוך השונות בחיפה, ואפשר להם להוציא תעודת בגרות. מעבר ללימודים הפורמאליים, מטרתנו הייתה להשיב לנערות ולנערים את האמון בעצמם ובמערכת. ומה רבה היתה שמחתי שכל זה אכן התרחש. בארבע השנים האחרונות ניהלתי את בית הספר הדו-לשוני 'גליל' (בו למדו כל ילדיי). בעבודה מאומצת הוצאנו את בית הספר ממשבר עמוק, והיום הינו בית ספר פורח ומשגשג.

כאדם וכמחנך אני מכיר בשונות ובייחודיות של כל תלמיד ומחנך, ומאפשר לכל פרט לבטא את עצמו ולהביא לעולם משהו מיוחד רק לו. אני מאמין שבכל אדם קיימת סקרנות טבעית שיש לעודדה, וכי למידה מתרחשת כמעט בכל מפגש ובכל התנסות, כולל במשחק ובשיחה. אני סבור כי בית הספר צריך לאפשר ולזמן לתלמידים ולצוות מרחב בטוח, מאתגר ומצמיח.

אני גאה ונרגש לשמש כמנהל בית ספר 'תפן', חש זכות גדולה ואחריות רבה להמשך התפתחותו של המקום המיוחד הזה.

בהזדמנות זו אני רוצה להזמין את כולם ביום ראשון לטקס פתיחת השנה שיערך בשעה 10.

מבקש לאחל לכולנו שנה טובה והמון רגעים של "נס לימודי", פריחה וגילוי "פנינים חבויים", שנה של צמיחה והתפתחות אישית, שנה של עשייה חינוכית מבורכת והגשמת חלומות.

בברכה,

איתי דינר